

ידיעון מכבים



This week in Maccabim, we discussed gratitude, Inspired by the upcoming Thanksgiving holiday. We found that in the name of the holiday "Thanksgiving" there is an important task for us to give thanks: "Hodu le-Adonai Ki-Tov" – Give Thanks to God, for he gives us good! Sometimes our daily routine makes us forget the good things in our lives that we are thankful for. Thanksgiving is a great opportunity for us to get together with family and share our gratitude. However, we should not wait until this time to give thanks! The Torah is full of mitzvot that help us recognize that every day we should give thanks for all the good that we are surrounded by, as well as every action we take. For example: we give thanks ("Modeh Ani") for when we manage to wake up in the morning, the food we eat, and miracles we experience. I am wishing us all that we will learn to see all the good in our lives even during these challenging times, and not forget to give thanks for it:)



Messages:

Thanksgiving break -

There will be **no class on Sunday, November 29.**

Next Week - December learning kit distribution -

Address : 3851 White Cloud, Skokie

Tuesday, December 1st - between 6:15pm - 7:00pm

Wednesday, December 2nd - between 6:00pm - 6:45pm

Families living out of town will receive the materials in the mail.

Save the date - December 13 - Maccabim Hanukkah event in Zoom!

More details to follow.

School facebook page -

Help us promote the school through social media. Find us on facebook and join the homepage:

Maccabim Hebrew School

Share with friends and family our posts, like us, and keep following our weekly announcements. Enjoy beautiful photos of our students during a school activity.

Have a great week,
Lior Kakon

השבוע במכבים עסקנו בהכרת הטוב, בהשראת חג ההודיה הקרב ובא. מצאנו כי בשם החג: "חג ההודיה" טמונה משימה חשובה עבורנו. הודיה, מלשון **להודות**: "הודו לה' כי טוב". לפעמים השגרה השוחקת משכיחה מאתנו את הדברים הטובים בהם אנו מוקפים וחג ההודיה הוא הזדמנות נהדרת להתכנס עם המשפחה ולשתף בהודיה הפרטית שלנו. אבל, לא צריך לחכות לחג ההודיה! התורה שלנו מקיפה אותנו במצוות שעוזרות לנו להכיר בטוב שסביבנו ולהודות עליו כל יום, ובכל פעולה שאנו עושים, למשל - אנו מברכים "מודה אני" כשאנו מצליחים להתעורר בבוקר, מברכים על האוכל שאנו אוכלים ועל ניסים שאנו חווים. אני מאחלת לכולנו שנשכיל לראות את כל הטוב שבחיינו גם בתקופה מאתגרת זו ושלא נשכח להודות עליו.



הודעות:

ביום ראשון הקרוב, 11.29, לא יתקיימו לימודים לרגל חופשת חג ההודיה.

בשבוע הבא - חלוקת ערכות לחודש דצמבר -

חלוקת הערכות תתקיים בכתובת:

3851 White Cloud, Skokie

ביום שלישי, 12.1 - בין השעות 6:15-7:00 בערב

ביום רביעי, 12.2 - בין השעות 6:00-6:45 בערב

משפחות המתגוררות מחוץ לעיר יקבלו את החומרים בדואר.

שמרו את התאריך - 12.13 - אירוע חנוכה בזום מכבים!!! פרטים בהמשך

דף ה facebook של בית הספר -

עזרו לנו לקדם את בית הספר באמצעות המדיה החברתית. חפשו אותנו ב facebook והצטרפו לדף הבית:

Maccabim Hebrew School

שתפו חברים ומשפחה בהודעות שמתפרסמות, עשו לנו like והמשיכו לעקוב אחר הפרסומים השבועיים. מובטחות לכם תמונות מקסימות עם חוויות מבית הספר.

שבוע נהדר,
ליאור קקון